



ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΜΟΥΣΩΝ 37, ΑΝΩ ΠΟΛΗ, 54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΣ

## ΨΗΦΙΣΜΑ

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, υπ' αριθμ. 151/8-3-2020  
Κυριακή της Ορθοδοξίας

**ΘΕΜΑ:** Συγχαρητήριες ευχές εθνικής-πατριωτικής και ελληνοορθόδοξου φιλοτιμίας.

*Τα ξύλινα τείχη Σαλαμίνας (Σεπτ. 480 π.Χ.)*

*και ο Φράχτης Έβρου (Μάρτιος 2020 μ.Χ.).*

**Σύγκρουση Πολιτισμών – Θρησκειών – Νοοτροπιών;**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β΄, ως Επίτιμο Πρόεδρο του Ι.Ε.Θ.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε κοινή Συνεδρία με τα Μέλη (εκ Παν/μιακών Καθηγητών, Διανοουμένων και Ανθρώπων του επιχειρείν) της Γενικής Συνελεύσεως του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, στην έδρα του «Μέλαθρον Αναστασίου-Ιουλίας Μπίλλη» (οδ. Μουσών 37, 54634, Θεσσαλονίκη), το βράδυ της Κυριακής της Ορθοδοξίας, 8 Μαρτίου 2020, μετά εκτενή ανταλλαγή σκέψεων και θέσεων, εξέδωκε ομόφωνα το κάτωθι Ψήφισμα συγχαρητηρίων και εθνικού και θρησκευτικού προβληματισμού.

1. Τα δύο Σώματα του Ιδρύματος συγχαίρουν: τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τον Λαό-Ακρίτες της Θράκης και των νησιών του Βορειο-Ανατολικού Αιγαίου, της Νησιωτικής Ελλάδος, την Κυβέρνηση – ίδια τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, και τον ΥΜΑΘ-, τα Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, όπως και τους Μητροπολίτες των εν λόγω περιοχών, για την αποφασιστική, νυχθημερόν, υπεράσπιση των κατ' Ανατολάς συνόρων της Ελλάδος και δι' αυτής και της Ευρώπης, στο πρόσωπο της Ευρ. Ενώσεως. Επίσης, συγχαίρουμε στο θέμα την ορθή στάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. **Ο Φράχτης Έβρου** και των Νησιών υπενθυμίζει, συνειρμικά, με άλλους όρους και συνθήκες, **τα Ξύλινα Τείχη** της Σαλαμίνας, του 480 μ.Χ. Τότε, η Ελλάδα και δι' αυτής η Ευρώπη απαλλάχθηκαν οριστικά από την Περσική της Ασίας τυραννία και νοοτροπία. Τώρα, (Μάρτιος 2020), είπε το μεγάλο ΟΧΙ! στην σημερινή

νεοοθωμανική επέλαση της Τουρκίας κατά της Ευρώπης, **ιδιοτρόπου και πρωτοφανούς**, στην ιστορία και στα χρονικά των πολεμικών συρράξεων, **πολέμου**, με όπλα τους Μουσουλμάνους, συμπαθείς συνανθρώπους μας, πρόσφυγες και μετανάστες, κατοίκους τώρα της Τουρκίας. Ζούμε έναν ακήρυχτο «του εχθρού της αληθείας διαβόλου» πόλεμο.

3. Συγκεκριμένα, πρόσφυγες και μετανάστες, κατά χιλιάδες, δίκην αγέλης ζώων, **Μουσουλμάνοι συνάνθρωποι αδελφοί μας** (κύρια από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Ιράν, Σομαλία), καίτοι τώρα εννόμως φιλοξενούνται επί χρόνια στην Τουρκία, με πολύ καλή, μάλιστα, γνώση της τουρκικής γλώσσας, **χρησιμοποιούνται** (εργαλειοποιούνται) από την Επίσημη Πολιτεία της Τουρκίας, εις παντελή ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ως **όπλα – πολεμική μηχανή** για κατάργηση επισήμων, διεθνούς αναγνώρισεως, κρατικών συνόρων, της Ελλάδος – Ευρώπης, με **το ψευδές** στους δυστυχείς αυτούς **επιχείρημα** ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι ανοιχτά γι' αυτούς, επειδή πλέον είναι ανοιχτά τα σύνορα της Τουρκίας. Τα τελευταία άνοιξαν μονομερώς, βάσει σκοπών και σκοπιμοτήτων διπλωματικών εκβιασμών, επιβουλών γεωπολιτικών διαστάσεων, από μέρους της Πολιτείας της Τουρκίας. Αναφερόμαστε σε πολιτική σύλληψη και μεθόδευση απάνθρωπη, με πόνια ανθρώπινες ψυχές, και, **μάλιστα, ομοθρήσκων Μουσουλμάνων**, γεγονός που αντιβαίνει απολύτως στα μέχρι σήμερα παραδεδεγμένα ανθρώπινα δικαιώματα στην Διεθνή Κοινότητα. Ούτε τα κατοικίδια ζώα δεν τυγχάνουν τέτοιας μεταχειρίσεως, προστατευόμενα κι αυτά από την έννομη τάξη.
4. Οι εκάστοτε δηλώσεις και πρακτικές της Επίσημης Πολιτείας της Τουρκίας (π.χ. «**θα πάρουμε τα κεφάλια των Σύρων**» ή η **βίαιη εξώθηση** προσφυγικών μαζών, με τον επίσημο του Κράτους βούρδουλα, για γκρέμισμα του Φράχτη Έβρου, από όργανα της στρατοχωροφυλακής και των χιλίων πραιτοριανών των Ειδικών Δυνάμεων ή το **οφθαλμοφανές ψεύδος** από επίσημα χείλη ότι 130 χιλιάδες έχουν περάσει ήδη στην Ελλάδα για Ευρώπη, στην βάση, βέβαια, του σκοπούμενου και όχι του συντελεσθέντος), προκαλούν βάνουσα την Διεθνή Κοινότητα. Απομονώνουν την Τουρκία διεθνώς, εχθρά έναντι όλων των γειτονικών λαών – χωρών. Και διασαλεύουν την ηρεμία και διασπούν την ενότητα των φιλησύχων, φιλοπροόδων και νοικοκυραίων της Χώρας αυτής, σεβαστών πολιτών της Τουρκίας, και, μάλιστα, σε μας τους Έλληνες.
5. Κατά τα άλλα, η **Επίσημη Πολιτεία της Τουρκίας είναι θρησκευόμενη**. Ομνύει εις το όνομα του Αλάχ, επιδεικτικά στα τζαμιά και στις κηδείες στρατιωτών, θυμάτων αδίκων κι αυτών, μαζί με τις οικογένειες, τους φίλους και τις γειτονιές τους, των ιδίων νοσηρών πολιτικών, μεγαλοϊδεατικών νεοοθωμανικών συλλήψεων και εφαρμογών. Ούτε Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής δεν θα ήθελε τέτοιες πρακτικές στην πολυεθνική και πολυμειονοτική αυτοκρατορία του. Το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων, το Κοράνι, αλλά και άλλα σεβαστά ιερά κείμενα του Μουσουλμανισμού, όπως και το Ευαγγέλιο των χριστιανών, κατ' εξοχήν, επιτάσσουν στους πιστούς πολίτες και συμπολίτες, άσχετα από φυλή, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, απόλυτο σεβασμό στο θεσμό, τον πανανθρώπινο, **της φιλίας προς τον γείτονα, ως οικείο του, σχεδόν**.
6. Η χριστιανική ορθόδοξη Ελλάδα διαχρονικά έχει αποδείξει τον σεβασμό της προς τους πρόσφυγες και μετανάστες. Εξάλλου, η ελληνική οικουμενική Διασπορά είναι θεμελιωμένη στην προσφυγιά και στην μετανάστευση. Χίλια παραδείγματα μπορούμε να καταθέσουμε. Εν τούτοις, σήμερα, κάποιοι πρόσφυγες ή μετανάστες στα νησιά – ευτυχώς ελάχιστοι, ακραίοι της ιδεολογίας του Τζιχάντ –, αντί των

φιλοξένων αισθημάτων των φιλοξενούντων Ελλήνων κατοίκων και της Ελληνικής Πολιτείας, **βεβηλώνουν** τα όσια και ιερά της Ελλάδος. Παρεκκλήσια, εξωκκλήσια, νεκροταφεία, εικόνες, ιερά βιβλία και το κατ' εξοχήν ιερό σύμβολο, ο Σταυρός του Χριστού, βεβηλώνονται. Ποδοπατούνται ή χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα ή χώροι τουαλέτας. Αυτές οι πρακτικές και άλλες, εύλογα, προκαλούν ανθρωπίνες αντιδράσεις και ακρότητες. Θα συνιστούσαμε στους συμπατριώτες μας αυτούς να κάμουν λίγη ακόμη υπομονή. Κατά το ευαγγελικό ρητό «ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται». Θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί σε μουσουλμανική χώρα χριστιανό να βεβηλώνει ιερούς μουσουλμανικούς τόπους; Η κρεμάλα είναι το τίμημα, κυριολεκτικά. Εμείς, όμως, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι Ρωμηοί και όχι Μουσουλμάνοι. *O tempora O mores.*

7. **Δεδομένα**, υπόψει της Τουρκίας, της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και **τα πιστεύματά μας**. Ο καταληκτικός λόγος του Ψηφίσματος είναι για την ουσία της **αριθμολογίας** και της **ανθρωπολογίας** από πλευράς πολιτισμού και θρησκείας. **α.** Η Πολιτική Ηγεσία της Τουρκίας επαίρεται κατά καιρούς, ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα-Κράτος, με 80 και εκατ. κατοίκους. Δεν λέγει όμως όλη την αλήθεια και την ποιότητα των αριθμών. Παραθεωρείται ότι το 1/3 σχεδόν των κατοίκων της είναι κουρδικής εθνικής προελεύσεως, υπό συνεχή υποτίμηση και διωγμό, β' διαλογής πολιτών. Για να μην αναφερθούμε και στις αποδεκατισμένες διαχρονικά μειονότητες της χώρας. Αν, λοιπόν, **η**, υπ' αυτές τις δημογραφικές και εθνοφυλετικές συνθήκες στην Τουρκία, **αριθμολογία** (οι αριθμοί και μόνο) και όχι η **ανθρωπολογία** (ο άνθρωπος ως αξία και δημιουργημα Θεού) είναι το ζητούμενο, τότε πρότυπο αριθμολογίας θα πρέπει παγκοσμίως να προβάλλει η Κίνα των 2 περίπου δισεκ. κατοίκων ή η Ινδία του 1 δισ. κατοίκων. **β.** Σε επίπεδο δε θρησκευτικού χάρτη της Τουρκίας, να υπομνήσουμε ότι ο ποτέ Πρόεδρος της Τουρκίας Ντεμιρέλ είχε καταθέσει στην Βουλή της Άγκυρας κατάλογο 32 μουσουλμανικών αιρέσεων, φανερών και κρυφών, με κυρίαρχη αυτή των Αλεβίδων και μικρότερες των μπεκτασίδων, Σούφι κλπ, λαμβανομένου υπόψει ότι ο κυρίαρχος θρησκευτικά κλάδος του Μουσουλμανισμού στην Τουρκία είναι των σουνιτών (85% της Χώρας). **γ.** Εξάλλου-και τούτο υπόψει της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των Λαών-μη λησμονούμε τα πιστεύματα του ποτέ αξιολόγου Προέδρου της Τουρκίας Ozal. Πίστευε ότι, επιλέξει, «με την Ευρώπη δεν χρειάζονται πόλεμοι. Θα την κατακτήσουμε πληθυσμιακά και πολιτισμικά σταδιακά και έτσι θα την διαφοροποιήσουμε γεωπολιτικά». Συνειρμικά, συναφώς, στο πίσω του μυαλού της Πολιτικής Ηγεσίας σήμερα της Τουρκίας, το γκρέμισμα του Φράχτη στον Έβρο και στα Νησιά της Ελλάδος θα εξυπηρετούσε, συν τοις άλλοις, και αυτόν τον απώτερο σκοπό. Και, έτσι η Ευρώπη (η «Δύση» στην πολιτική ορολογία της Πολιτικής Ηγεσίας της Τουρκίας, με αντίπαλη νοοτροπία) θα υπέκυπτε στην νεοοθωμανική; τουρκικής νοοτροπίας, Ανατολή, δηλ. στην Ασία. Άλλοτε, το σχεδίαζαν οι Πέρσες, τώρα οι Νεοοθωμανοί Τούρκοι για ρήξη και άλωση του «Οίκου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των Λαών». **δ.** Ενδεχομένως, να αντιταχθεί η θέση ότι δια του Ψηφίσματος προάγεται η θεωρία της συγκρούσεως των πολιτισμών και θρησκείων, στο δίδυμο Ανατολή-Δύση ή Ευρώπη-Ασία. Λάθος, μέγα! Πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σε άλλα Ψηφίσματα επιχειρηματολογούμε υπέρ αυτής της πολιτικής-ευρωπαϊκής προοπτικής και επαινούμε την ενσυνείδητη θρησκευτικότητα του Προέδρου της Χώρας αυτής κατ' αντίθεση προς άλλους ηγέτες Ευρωπαίους, που επαίρονται για την αθεΐα ή την ουδετεροθρησκεία τους. Μακάρι,

τονίζαμε, τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης να μετατοπισθούν από την Ελλάδα στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας. Είμαστε υπέρ της πολυπολιτισμικότητας στην Ε.Ε, αλλά στην βάση των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών πολιτικής και δημοκρατικής δεοντολογίας. ε. Η Ελλάδα, ανέκαθεν, υπερθεματίζει ως Μέλος της Ε.Ε. στην πολιτική της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Είναι, ίσως, η πρώτη-ενδεχομένως και η μόνη-Χώρα, αμετακίνητη προς το ζητούμενο τούτο. Πέραν των άλλων, ασχέτως των, κατά καιρούς, πολιτικών διπλωματικών τριγμών στις σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδος, πιστεύουμε ότι οι βαθιά λειτουργούντες προσωπικοί και συλλογικοί διαχρονικά δεσμοί μεταξύ των λαών Ελλάδος και Τουρκίας μπορούν, εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας των Λαών, να συμβάλλουν, συλλειτουργούντες, σε μια Ε.Ε. των 600 τώρα περίπου εκατ. κατοίκων, για μια πιο δυναμική και αποτελεσματική Ε.Ε. στο Διεθνές Στερέωμα.

*Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, Θεσσαλονίκη*